

de ONZICHTBARE MAN



96 PAGINA'S IN BEELD
PRIJS ÉÉN GULDEN

DE ONZICHTBARE MAN

UITGEVERIJ NOOIT GEDACHT
HILVERSUM - HOLLAND

Copyright Mondial Boekimport
Baarn - Holland

Printed in Spain.

Zo is het slot van het eigenaardige, avontuurlijke leven van de onzichtbare man. Als U er meer over wilt weten ga dan naar een bepaald hotel in de buurt van Port-Stowe en maak een praatje met de hotelhouder. Alleen hij weet dat er juist in dat hotel geschriften zijn waarin het geheim van de onzichtbaarheid beschreven staat.....

H. G. Wells









HEEEELP !!!

Ik voelde een vuist... mijn God... en er is niemand ! Iemand tilt Betty op... iemand die ik niet kan zien !





De jongeman stond op het punt in het water te springen in een wanhopige poging het meisje te redden.....



Maar een stomp van een onzichtbare hand trof hem onverwachts.....



De volgende dag....

Die Bill is een idioot... 'n
onzichtbare man ! Het meisje
is gewoon in het water
gevallen !



Hij heeft haar zéker niet ver-
moord,... misschien een
ongeluk...

of een
zwerver !



Of een schurk die minder-
jarige meisjes aanrandt...



De politie heeft het lijk opgedregd.
Het meisje was niet verkracht....

Accepteer jij dat verhaaltje
van Bill over die onzicht-
bare man ?



Dat doe je om klanten te trekken,
nieuwsgierigen en toeristen. Volgens
mij was het een ongeluk....

Wie sprak er over een
onzichtbare man ?



Dag, mijnheer... ik ben de
eigenaar van het hotel.
Wilt U een kamer hebben ?



Kamer 7.



Maar, mijnheer.....
die kamer....

Ik zei kamer 7. Uw bijgeloof
interesseert mij niet.





U weet toch dat dit de kamer
van de onzichtbare man is
geweest, hè ?

Ja



Hij is sindsdien aan niemand
meer verhuurd.



Ik zal het raam
opendoen...

Nee, laat maar. Om op die onzichtbare
man terug te komen, ik heb die roman van
Wells ook gelezen, maar ik vond het
nogal fantastisch.



Integendeel, het is de waarheid. Dit zeg ik niet om mijn zaak drukker te maken door op de nieuwsgierigheid te speculeren... maar het is allemaal waar....



Iedereen hier weet dat. Mijn vader en grootvader wisten 't ook. De onzichtbare man was hier en werd hier gedood...



"In deze kamer experimenteerde hij en dat werd toevallig ontdekt. De eerste keer...."



Het was een... die man was eigenaardig...
hij had geen handen, geen gezicht....
Hij was een monster !



De geschiedenis kent U.
Er werd jacht gemaakt
op de onzichtbare man.



...onafgebroken en door ieder-
een. Ze waren bang voor hem..."



"Ze kregen hem te pakken en schoten op hem."



"Zijn bloed stroomde over de grond."



Kijk eens !



Nu hij dood is raakt hij zijn onzichtbaarheid kwijt !



Het is allemaal waar, mijnheer...
Alles !

Waarom werd hij gedood ?





Mijn vader heeft me verteld
wat hij wist van mijn groot-
vader... ik heb 't nooit aan
iemand gezegd, maar...



...ik wil het U
graag vertellen.

Vertel op.



In de nacht waarop de onzichtbare man
gedood werd kwam mijn grootvader terug
in het hotel... in deze kamer....

ZIJN KAMER !



Op deze spiegel stond iets geschreven... in rood, net alsof het met zijn bloed was geschreven....



IK KOM TERUG



Hij las het en toen verdween het woord... het was misschien verbeelding. De onzichtbare man is nooit teruggekeerd. Tenzij gisteravond.....



Geloof U dan in het verhaal van die jongen ?



Dat de onzichtbare man is teruggekeerd ?

Waarom ? Om zich na zoveel jaren te wreken op de nazaten van zijn moordenaars ? Opdat de zonde van de vader gewroken wordt op de zoon ?



Nee, dat niet. Ik denk eerder aan andere dingen, zoals misdaden en wraakpartijen. maar waarom zouden we daarover praten ?



Was dat meisje een nakomeling van een van zijn moordenaars ?

Dat was ze.



Als het werkelijk gaat om de vloek van een spook kan een detective zoals ik er weinig aan doen. Ik probeer achter feiten te komen die te maken hebben met de werkelijkheid...laat me nu alstublieft alleen.



Hier ben ik....



Terwijl de jongeman op de spiegel toeliep, kwam een huivering-
wekkende figuur erop tot gestalte....

Ik verwachtte je... het is je gelukt om je
meester te maken van mijn geheim. Iets
bindt jou aan mij....

Iets dat ik niet
kan begrijpen...



Om volledig in het bezit te kunnen komen van het geschenk van
de onzichtbaarheid moet je me wreken... moet jf hen die mij
doodden doden....



Ik doodde al iemand... dat meisje. Ik voel dat ik je moet gehoorzamen en tot het uiterste zal moeten gaan.....



Met jou hebben ze een onschuldige gedood. Die lui zouden ook mij doden alleen omdat ik anders kan zijn....



Alleen omdat je onzichtbaar kan worden. Probeer het, probeer het onmiddellijk... ik wil 't zien !



Ik gebruikte een formule.... maar
 jij ging nog verder. Jij ontdekte dat de
 formule van onzichtbaarheid is, zoals
 alle andere dingen.....



... zoals wonderen, die betrek-
 king hebben op de onbekend-
 heid van de wetenschap en bin-
 nenkort weten we dat al het
 onmogelijke alleen in ons
 aanwezig is... in onze wil...



En het onzichtbare hoort
 tot het onmogelijke.



Kijk eens, jij wilt het en je kan het omdat je een latente macht in de kracht van de mens ontdekt hebt. Eén van de krachten die de mensen bezaten maar in de loop der eeuwen verloren hebben.



Jij maakt je op een andere manier onzichtbaar dan ik. Jij kan je helemaal onzichtbaar maken ook met kleren aan... het was mijn droom en ze hebben me gedood voordat ik dat waar heb kunnen maken.



Ziezo, nu ben je
onzichtbaar...

Ja, ik luis-
ter naar je
opdracht.



Je moet me gehoorzamen anders
zal je eigen ontdekking je do-
den. Die zal helemaal van jou
zijn als je mijn wraak uitvoert.
Dan pas kan ik terugkeren naar
het rijk van de schimmen...



Je weet wie de slachtoffers zijn,
je zal ze meedogenloos moeten
doden...

Ik zal het doen...



Je laatste slachtoffer moet in deze kamer gedood worden... voor mijn ogen... dan zal alles voltooid zijn en kan ik voor altijd verdwijnen.



Wat later...

Ik zou ook graag naar het theater komen, mevrouw, maar mijn werk verplicht me hier te blijven....

Ik zal vanavond spelen zoals ik nog nooit gespeeld heb.



Ik zal een volmaakte Anna Boleijn zijn...
de allerbeste !

Mag ik U voorstellen
aan mijnheer Kemp,
een rechercheur.



Ik ga ook naar 't theater, ik heb U in
dezelfde rol in Londen al bewonderd,

Dank U, ik zal naar
U uitzien....



Een elegant publiek haastte zich naar het theater...

De onthoofdingsscène moet erg indrukwekkend zijn...

Ja, het lijkt net echt.



Het is een truc. Een nagemaakt hoofd wordt afgehakt... en het bloed-effect ontstaat door rode verf...

Die macabere schijn trekt de mensen.



Dat is de kleedkamer van de
hoofdrolspeelster... ik ga haar
begroeten....



Oh, de rechercheur... leuk dat U
me komt opzoeken....

Ik kom even afscheid
van U nemen, mevrouw





Het doek ging op voor de laatste acte....



Mijn bloed zal geen bloemen doen ontspruiten,
maar zal de aarde verdrinken.



Ik moet onzichtbaar worden...
DIRECT ! Ik beveel mezelf
nu...



Ja, het is gelukt !



Wees sterk, beul, wees sterk... de hals
van een jonge vrouw kan harder dan
ijzer zijn, als het verstand het leven
in haar greep houdt.



Ik ben bereid en moge God je
vergeven dat je je arm
opheft....



Dit is de ontroerendste scène...
door een handige truc lijkt het
alsof het hoofd van Anna Boleijn
echt wordt afgehakt.....



De bijl is echt en hakt het
hoofd van een pop af. . . het
bloed dat vloeit is verf.



De actrice moet op dát moment
haar hoofd verbergen achter het
blok van het schavot.



De beul draagt een grote verantwoordelijkheid.
Hij mag absoluut geen fout maken.



Maar iemand kwam onzichtbaar achter de beul staan... iemand die de richting van de bijl veranderde en....





Ik heb haar gedood, iemand hield mijn hand vast... en een onzichtbare kracht duwde op de bijl...



Kan ik helpen ? Ik ben Kemp van de New Scotland Yard.

Ja. Dit is een mooi zaakje voor U.



Laat iedereen zich verwijderen en roep dan alle acteurs hier... we moeten met het voorlopige onderzoek beginnen....

Ik doe 't meteen!



Even later...

Ik vraag de medewerking van U allen. In een gezelschap weet men alles van elkaar. Weet iemand van U de reden waarom deze man vrijwillig het slachtoffer heeft kunnen doden?



Nee, geen enkele reden. . . Ik heb haar met deze handen vermoord via een onzichtbare kracht die ze leidde.

Heeft iemand daar iets aan toe te voegen ?



Er is geen reden, rechercheur. Hij heeft deze rol honderden keren gespeeld en had noch wraakgevoelens, noch geheimen, noch andere sentimentele bindingen met het slachtoffer. Dit kunnen wij zo nodig allemaal zweren.



Dat is zo. Een dokter mag dan spreken over neurologie, maar wij weten dat onze collega er ervaring in had, koelbloedigheid....



Maar U had het over een onzichtbare kracht...



Ja. Ik voelde dat iets mij aanraakte... ik kan het niet anders uitdrukken. Ben ik gek?



Nee, dat bent U niet. Gisteravond schijnt een ander meisje 't slachtoffer te zijn geworden van de onzichtbare man. Als hij teruggekomen is zal hij zeker meerdere slachtoffers maken.



De onzichtbare man ? U gelooft toch
hoop ik niet in die sprookjes ?

Wat doet dat er toe ?



Ik geloof dat we deze zaak
moeten sluiten als een ongeval,
een ongeluk of iets van dien
aard. . . .



Dan zal ieder van ons vrij zijn
te denken wat hij wil. Welte-
rusten, heren.



Wat later in het hotel....

Het is de onzichtbare man geweest, dat zeg ik U, net als bij die misdaad van gisteravond.... Vergeet U niet dat ook die actrice een nakomeling was van de moordenaars van de onzichtbare man.

Zeg niet zulke dwaasheden...



De beul zei duidelijk dat een onzichtbare hand zijn bijl in een andere richting duwde en.... maar daar is mijnheer Kemp, hij leidde het onderzoek. Hij zal ons wel iets te zeggen hebben.



Wat mij betreft is de zaak gesloten.
Ongeluk.

Maar... de onzichtbare
man dan ?



Blijft U bij uw theorie ? Wilt
U over de onzichtbare man
blijven spreken ? Als U er in
geloofd, dan,



Praat er dan niet teveel over.
Hij zou nu hier bij ons kunnen
zijn om naar ons te luisteren.
Welterusten.



De onzichtbare man is de moordenaar... hij is teruggekomen om zich te wreken, daar ben ik zeker van !

Na zo'n lange tijd ? Dat is waanzin !



Houd nu maar met die onzin op, mijnheer. Breng me koffie, ik heb haast. Ik moet de trein halen.....

Ja, juffrouw.



Hier is uw koffie, maar het is geen onzin. Er zijn al twee slachtoffers gevallen en beiden waren afstammelingen van de moordenaars van de onzichtbare man...



Volgens U zou de schim van de onzichtbare man dus alle nakomelingen van zijn belagers doden?



Dan zal hij ons allemaal doden, omdat wij in deze plaats allemaal afstammelingen zijn van zijn beulen!

Dat is waar... allemaal!



Denkt U dat
werkelijk ?

Ik ? Oh, ik denk dat dat fabeltje van die
onzichtbare man een sprookje voor pubers
is, geschreven is door een puber, een zekere
Herbert G. Wells.



Een sprookje zoals dat van Pi-
nokkio of Peter Pan... zij zijn
wel niet gedood, maar de
eerste werd gedwongen een
menselijk wezen te worden...



... en de tweede om op te
groeien en volwassen te worden
en wij hier zijn allemaal vol-
wassenen. Goedennacht alle-
maal, mijn trein wacht op me.



Zij boft dat ze vertrekt.
De onzichtbare man kan
haar dan niet doden...

Maar ons wel !



Daar gaat ze... en ze weet niet
dat zij de volgende is....



Niemand zal me naar buiten zien gaan. Ik heb alles geregeld, zodat mijn plan feilloos zal slagen.



Maar laat ik eerst zorgen dat de anderen sidderen van angst....



Ik zal onzichtbaar het hotel binnengaan....



In het hotel, . . .

Ik ben bang . . .
echt bang !

U ? Wij zouden bang
moeten zijn !



En wel voor jou ! Omdat
jij de onzichtbare man
bent !

Ik ? Ben je gek ? Hoe
kan je dat nu denken ?



In het boek van Wells staat dat de eigenaar van dit hotel het geheim van de onzichtbaarheid had ontdekt.



En jij bent zijn nakomeling, dus kan jij de nieuwe onzichtbare man zijn die moordt.....



Dat is waanzin ! Waarom zou ik iets dergelijks moeten doen ?
Juist ik....jullie kennen me...

Men kent de mensen nooit helemaal. Maar jij zou de onzichtbare man kunnen zijn....



Hoe langer ik erover nadenk,
raak ik er steeds meer van
overtuigd !



We moeten hem doden, waar
wachten we nog op ?!



Maar opeens....

KIJK....! De deur gaat open !
Er komt iemand binnen....



DE ONZICHTBARE MAN !

Ja, ik ben teruggekomen en ik heb al gedood. Ik waarschuw jullie dat ik weer zal toeslaan. Ieder van jullie.



... zou het volgende slachtoffer kunnen zijn. Er zullen nog meer slachtoffers vallen, voordat de wraak voltooid zal zijn.



Hij is bij de deur ! Op hem af... Doodt hem ! Ook al is hij onzichtbaar, hij heeft een lichaam als wij... Vooruit dan toch !



Ja, we grijpen hem !



Maar een onzichtbare hand
hield een mes vast,...



Jullie zullen mij niet doden
zoals jullie voorouders dat deden,
nee, probeer dat niet nog eens !



Dan zal ik jullie allemaal do-
den. Maar nu weer één van
jullie dat hij zijn leven kan
redden....



Het aantal slachtoffers
staat al vast !





Maar hij komt terug ! Wie zal de volgende zijn ?



Het beste is om de politie te waarschuwen....



Intussen...

Nu moet ik weer zichtbaar worden !
Ik moet op tijd op het station zijn om die trein te halen.







Deze heer heeft de couchette onder U besproken... als U niet met een man uw wagen wilt delen, kan ik proberen hem met een andere dame te ruilen....



Waarom een dame ? Een man is veel veiliger. Kom maar binnen, mijnheer.



Of bent U bang dat ik U zal verleiden ?

Ik denk dat het een aangename nacht zal worden.



Ik zie dat U de stad ook verlaten hebt ?
Vluchtte U misschien voor de onzicht-
bare man ?

HA ! HA !

Ik wil graag mannen van vlees
en bloed zien. Ik ben ouderwets in
die dingen... en U ?

Als het om vrouwen
gaat, ik ook....



Dan hebben we niet zoveel woorden nodig om elkaar te begrijpen, nietwaar ?

Vast niet.



Even later...

Begrijp jij waarom bepaalde mensen zo stom zijn om in sprookjes van onzichtbaren te geloven... geef mij maar tastbaren!

Jouw grootvader geloofde er ook in



Mijn grootvader? Wat bedoel je?

Jouw grootvader was een van de mensen die de onzichtbare doodde...



Daaraan geloof jij toch niet?

Dat zou jij ook moeten doen, meisje.



Ik ? Ha, ha ! Nooit, zeg ik je,
nooit... zelfs niet als ik hem nu met
mijn eigen ogen zag !

Dat zal je zien !

Omdat ik nu onzichtbaar
word... direct....

Ben jij stapel
geworden ?

Nee, dat is onmogelijk....
het is je reinste waanzin..
NEEEE !



Het is niet waar, ik
weiger eraan te geloven !



Maar twee onzichtbare handen
sloten zich om haar keel....



Jouw geil wordt door het lawaai
van de trein gesmoord !



Je hebt de onzichtbare gezien er er tot
het laatste moment niet in willen ge-
loven. . . het is hard gedood te worden
door dat, waarin je niet gelooft.



Nu moet ik me van het
lijk ontdoen....



Een paar weken later...

Welkom ! Fijn dat U er weer bent, mijnheer Kemp !

Ik had veel te doen bij Scotland Yard. Wat bent U hier aan 't doen ?



We bereiden ons voor op een groot bal in het hotel...

Afleiding om de onzichtbare man te vergeten ?



Vergeten ? Onmogelijk ! Toch heeft hij zich na het laatste slachtoffer niet meer vertoond. Ik hoop dat dat zo zal blijven !



Dat hoop ik ook... De politie kan weinig doen bij boven-normale dingen. Veel plezier met het feest van vanavond.



In vergelijking bij het grote gemaskerde bal op het kasteel zal het een bescheiden feestje zijn...



...Lady Halt geeft het. Grappige costuums, knappe rijke mensen en een groot vuurwerk!



Dat wordt ook het laatste feest van Lady Halt. Zij is het volgende slachtoffer



Die avond....

Mooi, ik kan de feestzaal binnengaan....



Daar is Lady Halt.... ze is beeldschoon in dat strakzittende harlekijs-costuum....



Mag ik de volgende dans van U,
harlekijntje ?

Zeker, Pierrot... ik ben
dol op romantische maskers



Zit er iemand die ik ken
achter dat masker ?

Nee, lady Halt, ik ben een
rechercheur uit Londen...



Ik wil met U praten over de onzichtbare man...
Laat niets merken, we dansen naar de deur...



Ik ben gek
op mysteries,
vertel op...

Goed, maar
eerst zet ik
mijn masker
af....



We gaan iets verder de tuin
in, ik wil niet dat iemand
ons gesprek hoort...



Goed, ik zal U zogenaamd
het vuurwerk laten zien...



Vertel nu maar...

U weet dat de onzichtbare man terug is
gekomen om de nakomelingen van zijn
moordenaars te doden,...



Ik heb erover horen praten,
maar als U, een politieman,
hieraan waarde hecht... mijn
God, denkt U dat ik ook
gevaar loop ?



Dat denk ik niet, ik weet het,
U bent in gevaar omdat ik
onzichtbaar ga worden....



U...U...

U bent een afstammeling,
milady en U zult mijn volgende
slachtoffer zijn !



Met één klap viel de vrouw op de grond....



....en twee onzichtbare armen tilden haar op....



Hij legde haar neer op het wiel van het vuurwerk, zoals een slachtoffer op een martelrad. . . .



Hij bond haar zwijgend vast. . .



Ook zij heeft de angst voor de onzichtbare dood gekend. . . nu neem ik weer mijn gewone gestalte aan. . . .



Uw dood wordt een vrolijke dood,
lady Halt, tussen al dat
vuurwerk....





Het vuurwerk ! Wat prachtig !

Maar het is te vroeg aangestoken... wat vreemd !





Jammer dat lady Halt er niet is, ik zie haar nergens !

Zij zal het vuurwerk aangestoken hebben... kom, laten we van dit prachtige schouwspel genieten !



Even later,...

Nu de laatste daad...nog maar één slachtoffer en het geheim van de onzichtbaarheid zal altijd van mij zijn, voor altijd zal dan de geheimzinnige band, die me aan de schim van de eerste onzichtbare man bindt, verbroken zijn....



Mijnheer Kemp, U hoort bij ons....
Dans en wees vrolijk vannacht !

Nee, ik ga naar mijn
kamer....



Helemaal alleen in uw kamer?
Wilt U gezelschap ?



Alleen, ja... maak dat je
wegkomt !



Wat een onbeschofte vent !

Trek het je niet aan, hij is een
politie-man en zal zijn eigen moei-
lijkheden hebben....



Eindelijk... hier ben ik.
Hoor je me ?



Ik heb je orders opgevolgd.
Lady Halt gedood en je wraak-
oefeningen uitgevoerd...



Ik weet het... je was geweldig !



Nu blijft er nog maar één
slachtoffer over, die zal ik
ook doden !



Je zei dat de laatste hier voor jouw afbeelding
gedood moest worden....

Dat is zo..



Alleen dan kan jij volledig in de
wereld van de onzichtbaren gaan,
Kemp....

Spreek op !



Noem mij zijn naam dan haal ik het
slachtoffer en dood hem....



Dat is niet nodig... Kom dicht-
terbij....nog meer....



Jij bent het laatste slacht-
offer, Kemp !



Jij bent de afstammeling van degene
die het eerst op me geschoten heeft !

AAAAHHHHHHH!



Jij bent dus het laatste
slachtoffer.. Jij wilde het
geheim van de onzicht-
baarheid kennen....



...en ik heb je tevreden gesteld. Nu ben je voor altijd in de wereld van de onzichtbare schimmen....



Jij bent me van dienst geweest bij mijn wraakoefeningen en de hand, die mij gedood heeft, heeft ook mijn wraak uitgevoerd. Ik weet niet of dat eerlijk is, maar het is gebeurd.



Het geheim van de onzichtbaarheid zal door een ander ontdekt worden, maar zonder enig bloedvergieten... het zal toevallig ontdekt worden.



HET WERKELIJKE GEHEIM VAN DE WERELD IS HET ZICHTBARE, NIET HET ONZICHTBARE.

Oscar Wilde





Moet dat echt wel, dokter?
Ik heb alleen maar wat keelpijn.



Ik zal een roos opdoen, dan herken je me sneller.



Laten we weer naar binnen gaan, anders missen ze
ons misschien!



Vrouwtje, ik moet nog even de laatste zakelijke stukken bestuderen.



**Lola zei me dat ze alleen uitnodigingen accepteert
voor een optreden als zangeres.**



Je hebt hier een fantastisch uitzicht, Bill.

LEES OOK ONZE

SUPERSTRIP

128 PAGINA'S IN BEELD

VERSCHIJNT WEKELIJKS

SPANNING SENSATIE

UITGEVERIJ NOOIT GEDACHT
HILVERSUM - HOLLAND